



TNT Post
Port betaald

36e jaargang, nummer 184, juni 2009



1919 - 2009
Zuiderkruisgroep
Hilversum



belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen



Inhoud

Van de redactie.....	3
Van het bestuur.....	4
Zeilopstapdag 6 juni 2009.....	6
Advertentie.....	9
90 jaar: Vossenjacht.....	10
Hemelvaartkamp Pocahontaswacht.....	12
Hemelvaartkamp bevers en PM.....	14
Kustwacht Kampfeed.....	16
Advertentie.....	19
10 vragen aan.....	20
Advertentie.....	22
Telefoonnummers.....	23
Data en mededelingen.....	24

Colofon

Redactie:

Bart Audenaert
Wouter Klein
Ingrid Kronenburg



Redactieadres:

belboei@zuiderkruis.nl

of:

Hermelijnlaan 8
1216 ED Hilversum

Verzendadres:

Lindelaan 8
1231 CL Loosdrecht

Oplage:

225 exemplaren

Drukwerk:

Drukkerij Ten Herkel
Loosdrecht

Abonnementen:

Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruisgroep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd.

uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
30 augustus 2009

Kopij- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren kopij	Verschijsing Belboei
185	30 augustus 2009	± 4 september 2009
186	25 oktober 2009	± 30 oktober 2009

Van de redactie

Het scoutingseizoen is weer in z'n volle hevigheid losgebarsten. De groep bruist van activiteit, en alle onderdelen zijn op kamp geweest. Het is hartstikke leuk om te lezen waar iedereen is geweest, en welke avonturen jullie weer hebben beleefd!

Wij zullen het hier kort houden, want je leest de Belboei immers niet voor ons gezwets. Veel speel- en zeilplezier de komende weken, óp naar het zomerkamp, en laat allemaal na de zomerkampen (voor 30 augustus!) even aan ons weten wat jullie weer hebben beleefd.

Veel leesplezier en alvast een fijne vakantie,
De redactie

PS. Ook dit maakt deel uit van onze rijke, 90-jarige historie (bron: www.harmen-vissier.nl):



Het padvindershuis op de hoek van de Schuttersweg en de Sterrelaan diende als onderkomen van de 'Vereniging de Hilversumsche Padvinders'. Later vonden onder meer de watergroep en de horde van groep 4 hier onderdak.



Van het bestuur

Drukdrukdruk!

Traditioneel is dit altijd een erg drukke tijd. De onderdelen draaien volop, te water wordt hard geoefend voor de zeilexamens, de leiding is in de weer met de voorbereiding van de zomerkampen, tussendoor gaat vrijwel ieder onderdeel nog even op Hemelvaart- of Pinksterkamp, bij de dodenherdenking lopen en staan we er ook weer netjes bij en ondertussen krijgt de leiding EHBO-les: kortom een drukte van belang. Dit jaar nog extra, omdat we ons 90-jarig bestaan vieren.



Enkele weken geleden liep het hele centrum vol met onze bevers en welpen voor een Vossenjacht, en afgelopen zaterdag mocht iedereen mee met de Zeilopstapdag: vooral veel welpen maakten er gebruik van om 'ns een keer mee te mogen zeilen op de vletten. Het weer zat gelukkig mee, ondanks de slechte voorspellingen. We mogen alleen maar hopen dat het later in het jaar, bij het grote jubileumweekend, even mooi weer is en dat de organisatie er even goed staat. Zaterdag liep het in ieder geval gesmeerd!

Ik blijf het natuurlijk enig vinden (maar misschien moet ik er gewoon over ophouden), maar tijdens de Vossenjacht èn op het water zag ik Albatrosjes meedoen. Heel leuk, zo was die hele integratie in de groep nou precies bedoeld!

En daartussenin waren er dan natuurlijk ook de Landelijke Scouting Wedstrijden in Baarn. Daar doen wij nooit aan mee, omdat landgroepen traditioneel wat beter zijn in het lopen van hikes en het sjoeren van veldkeukens en touwbruggen, maar aanwezig zijn we wel: ook dit jaar zongen twee leden van onze leiding weer de sterren van de hemel in de toneelgroep, die de 800 aanwezige scouts amuseerde. Leuk!

Heel gelukkig ben ik met het feit dat we iemand hebben kunnen vinden die de verhuur eendaags overneemt van Henk Jan en Jose. Die hebben ons de afgelopen jaren fantastisch geholpen met de verhuur van de Diep, met als absolute klap op de vuurpijl de verhuur voor zes weken aan een Molukse dansgroep die nu in de Diep zit (te klappertanden!). Dit soort hulp is zeer welkom, omdat dat de Groep helpt met wat extra inkomsten waardoor we financieel gezond kunnen blijven. Henk Jan en José geweldig bedankt (in het najaar gaan we dat nog wel 'ns wat grondiger tegen ze uitspreken), en Carla Zwanepol: welkom!

In Loosdrecht hebben we nog wat te doen. Een projectgroep is druk doende om –ondanks de weerstand vanuit enkele omwonenden– de procedures en vergunningen en het geld rond te krijgen voor een nieuw gebouw. Dan weer zit het mee, dan weer zit het tegen, het houdt ze van de straat. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met Wilbert, die onze gelederen is komen versterken en dit project professioneel kan ondersteunen. Heel nuttig!

Ik blijf natuurlijk vragen of er mensen zijn die ons willen helpen in het Bestuur. Want ook daar is genoeg te doen.

Wellicht iets voor Ú ?

Groet,

Ruurt Stapel,
Voorzitter.





Zeilopstapdag 6 juni 2009

Op 16 mei hadden we onze succesvolle Vossenjacht met heel veel welpen en bevers en gisteren hadden we als volgende activiteit in onze reeks "bijzondere dagen in ons lustrumjaar" de Zeilopstapdag op de Wijde Blik. Zo'n evenement is er niet van het ene moment op het andere (een Vossenjacht en een Boerenkoolmaaltijd overigens ook niet) daar gaat eerst een hoop voorbereidend overleg aan vooraf.

Ook op de dag zelf moet er altijd nog heel veel gedaan worden. Deze dag was de voltallige leiding bijvoorbeeld al om half 9 actief in onze eigen haven. 9 vletten moesten worden opgetuigd en zeilklaar gemaakt worden. Dat houdt in dat alle losse onderdelen van de boten uit het huisje bij de haven op en aan de boten bevestigd moeten worden. Iedere boot heeft een eigen kleur: zo is makkelijk te zien wat bij wat hoort.

Daarna zijn ze door onze eigen sleper en door die van Rutger over het kanaal, onder de brug door over de plas naar Eiland 1 gesleept. De ouders die rond 10 uur als eersten bij Ottenhome op de steiger



stonden te wachten, konden de 2 sleepjes mooi aan zien komen varen over de plas. Het weer was ideaal, lekker zonnetje en een heerlijk windtje om te zeilen.

Zodra de vletten bij het eiland afgezet waren, is de leiding begonnen met het opbouwen van een cateringtentje, en konden de ouders en de kinderen van de steigers opgehaald worden. Dankbaar maakten we gebruik van onze eigen nieuwe sleper die een paar jaar geleden met o.a. de (financiële) hulp van ouders gekocht kon worden, daar konden aardig wat mensen op. Maar ook met het kleinere slepertje van Rutger konden de mensen snel overgevoerd worden.

Op het eiland was er lekker verse koffie, thee of limo, er konden stokbroodjes gebakken worden op een kampvuurtje en (daar kwamen de mensen uiteindelijk voor) er kon gezeild worden. Dat werd dan ook volop gedaan.



Omdat er van Ottenhome ook heel veel huurboten voeren, konden we ook goed zien hoe het ook kon

(wedstrijdboten die net voor ons eiland startten of een boei moesten ronden) of hoe het nou net niet moest: minder ervaren zeilers die net voor onze neus aan lagerwal raakten en niet meer wegwamen. Dan komt de ware aard van een scout boven: eerst kijken of iemand het toch niet zelf kan en als blijkt dat het echt niet gaat toch een helpende hand bieden.



Tussen de middag was er wisseling van de wacht en kwamen er nieuwe ouders die ook met veel plezier gezeild hebben. Rond half vier kon alles weer opgebroken en de terugreis aanvaard worden. Zelfde routine in omgekeerde volgorde. In de haven is alles weer netjes opgeruimd en klaargemaakt voor de komende (zeil) zaterdag.



Na het opruimen bedankte Norbert (groepsbegeleider waterwerk) iedereen voor zijn of haar medewerking. Alles was die dag heel soepel verlopen omdat iedereen op vanzelfsprekende wijze zijn/haar aandeel van de werkzaamheden doet. In een snelle, spontane actie werd bedacht dat Norbert nog niet in onze groep geïnstalleerd was en dat dit een prima gelegenheid was om deze officiële handeling te verrichten.



Met een hand op een riem heeft hij ons beloofd een goede waterwerkbegeleider te zijn en dat we op hem kunnen rekenen. Gezien wat hij de afgelopen maanden al allemaal gedaan heeft, hoeven wij er niet aan te twijfelen dat hij deze belofte waar zal maken.

En kunnen wij (alweer) terugkijken op een geslaagde dag. Wil je ook letterlijk kijken? Alle foto's staan op: <http://www.zuiderkruis.nl> daar vind je een link naar het **fotoalbum** (bovenin, midden in het rijtje). De foto's van de Zeilopstapdag en van de Vossenjacht staan in het album: **90 jaar**. Ook foto's van andere activiteiten, soms van vele jaren geleden, kun je vinden in dit album.

Ellen Brouwer

Ps over onze grote 90 jaar activiteit: Het Jubileumkamp ontvangen de kinderen binnenkort een brief.

Nu al van alles weten? Kijk dan op de website: <http://90jaar.zuiderkruis.nl>.



(advertentie)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën
met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals:
meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • info@svenfix.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen



90 jaar: Vossenjacht

25 mei was aangebroken en niets kon de Zuiderkruisgroep stoppen bij de eerste grote activiteit vanwege het 90 jarig bestaan: het was tijd voor de Vossenjacht!



Alle 5 welpenhordes en bevers waren aanwezig, en dit keer liepen er ongeveer 15 apart uitgedoste personen door de stad, waarbij een leuke opdracht moest worden voltooid.

Het niet helemaal duidelijk overgekomen spel was als volgt opgebouwd: Vanwege het 90-jarig bestaan was het tijd voor feest. Daarvoor hebben we een vergunning nodig. De ambtenaren echter waren niet helemaal zeker of de Zuiderkruisgroep wel 90 jaar bestond, en wilden bewijs zien.



Dat bewijs was er! Alleen zat dat achter slot en grendel, in een dure koffer, en de code was kwijt... Het was dus aan de welpen en bevers om de codes te kraken!

Gelukkig waren zij in groten getale gekomen, dus werd er volop gestreden om de cijfers te bemachtigen! Dat kon dus door de opdrachten te voltooien.

Aan het eind van de dag lukte het de welpen om de koffer open te krijgen, en kon de 90-jaarcommissie met een gerust hart verder gaan met het organiseren van het grote feestkamp in september.

Welpen, bevers, vossen en ouders: bedankt!

Rick Stapel





Pocahontaswacht - Hemelvaartkamp 2009

We moesten donderdag om half 10 in de haven zijn. Als eerste brachten we alle spullen aan boord, die we voor het kamp nodig hadden.

Toen we wilden vertrekken hoorden we dat de buitenboordmotor kapot was en die kregen we voorlopig ook niet meer aan de praat. Dus gingen we maar zonder motor en probeerden we onderweg aan verschillende boten te vragen of we een sleep konden krijgen. Bij het Hilversums kanaal hebben we het zonder sleep gedaan tot de sluis. Daar moesten we wachten tot de leiding er aan kwam.

Na een half uur waren we weer met zijn allen bij elkaar. We gingen met zijn allen door de sluis. We hebben daar ook een broodje gegeten. Toen kwamen we op de plassen uit. Daar hebben we heel lang gezeild. Er stond aardig wat wind dus we schoten aardig wat op. Alleen onze boot wist niet waar we heen moesten. Na een uurtje zeilen kregen we een sms-je waar we heen moesten. Het bleek bij een blauw huisje te zijn. Daar hebben we weer gevraagd om een sleep aan andere mensen die niet van de scouting waren. Na anderhalf kwamen we bij de volgende sluis. We gingen met zijn allen de sluis in. Tenminste, dat waren we van plan...

Want er waren twee andere boten die voor gingen dringen. Daardoor kon de leiding boot niet de sluis in. Die bleef toen ook achter en moest er later doorheen. Pas om 11 uur 's avonds bereikten we het kamp. Het was al aardig donker. 2

kinderen van de boot gingen de tassen uit de boot halen, de 2 anderen gingen koken. De rest gingen de tenten opbouwen. Ik moest zelf de boten leeg halen en heb een beetje gekookt. We aten macaroni en dat smaakte goed, ook al was het nog niet helemaal gaar want we hadden heel erg honger.



Daarna gingen we natuurlijk ook nog afwassen maar dat was niet helemaal goed gegaan. Want het was al aardig donker. Daarna gingen we slapen.

De volgende ochtend begonnen we met ochtendzwemmen. Dat was niet zo leuk want het water was nog ijskoud. Na de lunch gingen we het milieuspel doen. Het ging als volgt: Je kreeg in het begin een waardebon. Daarmee kon je een afvalstof krijgen. Op verschillende posten op het eiland kon je dat ruilen zodat je steeds meer winst kreeg. Het was een heel leuk spel en bak zwart heeft gewonnen.



In de loop van de avond gingen we eten. We aten toen nasi die we zelf weer klaar moesten maken. Daarna gingen we nog een zeilspel doen. We moesten per groep een foto van onszelf maken op verschillende plekken waar we steeds naar toe moesten varen. Er was niet zoveel wind dus het duurde wel lang. Om ongeveer 11 uur waren we weer terug en gingen we direct slapen.

De derde dag begon 's ochtends met Guno die ons uit de tent wakker schudde. Na het ochtend zwemmen gingen we lekker ontbijten. Nadjesda, Lotte en Elena hadden een heel tof spel bedacht. Je moest in estafettevorm het water in springen (met kleding), naar de emmer rennen en je T-shirt uitwringen. Uiteindelijk had het groepje van Manon gewonnen. Toen we eenmaal nat waren maakte het niks meer uit en gingen we met zijn allen lekker zwemmen en zonnen. Rond 3 uur hadden we het wel gehad en gingen we lekker zeilen. Het avondeten was Pannenkoeken. Om de knutten te ontvluchten, gingen we 's avonds maar even wat varen met de sleper die door de WVA gebracht was.

De laatste dag werden we weer terug gesleept. Het was al laat en we namen een andere weg terug naar Kortenhoef. De saaie sleep werd opgeleukt door de WVA die heen en weer liepen over de boten ;). Eenmaal aangekomen hebben we de boten opgeruimd en gingen we weer naar huis. Het was een super leuk kamp!!!

Pjotr en Daan



Hemelvaartkamp van de Bevers en de PM

Hemelvaart 2009 was aangebroken en ook dit jaar was het tijd voor een kamp samen met de Bevers, en dit keer zou dat gaan gebeuren in Amstelveen!

In totaal hadden 17 rode en 17 groene monsters de moed gevonden om mee te gaan, het kamp kon dus beginnen! Toen de welpen aan waren gekomen, werd zoals vanouds de buurt verkend. Een oude spoorlijn werd gevonden... interessant!

Terug in het clubhuis hadden de koks heerlijke wraps geproduceerd, die snel werden verorberd. Hierna gingen we het park met papagaaien, reigers en KLM-vliegtuigen weer in. Na een Strategospel werd het tijd voor vuur. Een scoutingkamp zonder marshmallows is geen echt scoutingkamp, het was dus tijd voor marshmallows! Nadat sommige welpen de fik hadden weten te zetten in de marshmallows, kregen ze het na een tijdje onder de knie, waarna ze konden uitbuiken voor een film.



De zaterdag was aangebroken! De zon scheen enorm, het was dus tijd voor een aantal spellen in de beschutting van een groot bos! Na een wandeling werd een groot veld bereikt met een helling en een renbaan... ideaal om de rest van de middag door te brengen! Na een aantal leuke spellen en uren werd het tijd om terug te gaan. Het eten was bijna klaar, en er moest natuurlijk worden geoefend voor het grote kampspektakel: de bonte avond!



Dat was weer een ongeëvenaard succes: er waren spoken, een heuse groep Gabbersaurussen, een quiz, moppen, dansjes, turnuitvoeringen en nog veel meer! Hierna konden de welpen en bevers moe het bed weer opzoeken.

Poeh... zondag was aangebroken. De bonte avond had haar sporen flink achtergelaten en de welpen waren uitgeput. In de buurt reed er een oude tram rond. Tijd voor een ritje dus! In een voor ons geregelde tramwagon werd een rit gemaakt, waarna er opgeruimd kon worden. De ouders kwamen er weer aan!

Dit was het beknopte verslag van het kamp... de avonturen en verhalen horen? Vraag het aan de helden die zijn meegegaan! Welpen, bevers en leiding: bedankt! Jullie hebben er een geweldig kamp van gemaakt!

Soms zeggen foto's meer dan op zondagmorgen gehaast getypte verhalen... Gelukkig is ooit internet uitgevonden en zijn filmpjes zoals de documentaire van Tim te zien op Youtube, en de foto's zoals die van 3 leiding op 1 fiets te vinden in de Zuiderkruisgallery!

Rick Stapel





Kustwacht Twitter Bitter feed

Hey there! De Kustwacht is using Bitter:

Bitter is a free service that lets you keep in touch with people through the exchange of quick frequent answers to one simple question: what are you doing? Join today to receive de Kustwacht updates in the Belboei.

Kamp was heel erg leuk, maar ook super vermoeiend, ons bedje roept. Tot de volgende keer.

37 min ago on Mobile web

Afsluitende borrel was zeer gezellig, de rekening viel alleen flink tegen

3 hours ago on Mobile web

Installatie ging goed. 5 gezellig enthousiaste "nieuwe" verkenners erbij. Jammer genoeg blijft het moeilijk om de hele groep in volledig uniform te krijgen.

5 hours ago on mobile web

Opruimen en zeilen/slepen richting het haventje

8 hours ago on mobile web

Ontbijt. Wouter klaagt over insecten. En eindelijk beginnen de verkenners verschijnselen van vermoeidheid te vertonen.

10 hours ago on mobile web

Eindelijk in bed, althans bijna iedereen. Wouter besluit te gaan slapen onder een boom

17 hours ago on mobile web

We kiezen het ruime sop, in het donker! Super spannend voor het eerst nachtzeilen met zo veel wind.

19 hours ago on mobile web

Het Grote Ik Hou van Holland spel is begonnen. Vraag 1: waar staat Hilbert van der Duim bekend om? De uiteindelijke winnaar is onduidelijk.

22 hours ago on mobile web

Op één of andere manier weten Margot, Asja en Evelyn ontdooide spinazie en tomaten saus te transformeren in een heerlijk maaltijd. Nu de afwas nog.

7.48 PM 31 May on mobile web

Toch maar slepen op het Hilversums kanaal kunnen we vandaag hopelijk wel op een normale tijd eten.

5.41 PM 31 May on mobile web

Zeiland op weg naar Kortenhoef nu de Drecht op wrikken. Waar blijft de sleper? We beginnen zelfs blaren te krijgen.

4.12 PM 31 May on mobile web

De batterij begint leeg te raken hopelijk kan ik blijven posten tot het einde van het kamp.

2.22 PM 31 May on mobile web

De eerste bakken hebben post 1 bereikt en melden zich weer op het eiland. Even tosti's bakken en dan op weg naar post 2.

1.56 PM 31 May on mobile web

Er staat weer een lekker windje vandaag iedereen heeft moeite de haven te bereiken. De beste stuurliu staan wederom aan wal

1.41 PM 31 May on mobile web

Alle boten zijn vertrokken met hun kaart en vragen hopelijk kan iedereen het aan met deze wind onze boeken worden er bij gepakt.

11.33 AM 31 May on mobile web

De verkenners zijn wakker en hebben gelukkig nog niet door dat hun leiding in de verdekt opgestelde tent licht te slapen. Ik draai me nog een keer om gezien het tijdstip.

9.52 AM 31 May on mobile web

Wegens de constante hard wind op onze boot, waardoor die ontzettend deint en herrie maakt, hebben we besloten stiekem een tent op te zetten. Ondertussen slaapt Wouter door alles heen.

01.48 AM 31 May on mobile web

En nu snavels dicht en slapen!

12.03 AM 31 May on mobile web

Eindelijk alles (scouting) schoon, gelukkig liggen de boten al klaar voor de nacht.

11.28 PM 30 May on mobile web

Iedereen is voldaan, de bakken beginnen met opruimen.

10.14 PM 30 May on mobile web

De boekjes worden ingeleverd iedereen heeft genoeg punten voor een behoorlijke



pannenkoek.

8.16 PM 30 May on mobile web

De boten komen 1 voor 1 naar Geitekaai (eiland in de Loosdrechtse plassen) Alleen de boot van Doros met Jannis, Richard en Thijs moet opgehaald worden van patatten eiland (typische)

8.09 PM 30 May on mobile web

Motorpech viel mee. Margot kreeg de sleper niet voor of achteruit. Één keer kijken en we kregen hem aan de praat. Nu met 4 man leiding op weg naar een eiland om te eten en slapen.

7.36 PM 30 May on mobile web

MOTORPECH!

7.28 PM 30 May on mobile web

We pikken Rick op, zeggen de voorzitter gedag en willen vertrekken

7.25 PM 30 May on mobile web

Ijsjes kopen en uitdelen, iedereen blij. Is Jelle toch een beetje bij ons.

5.43 PM 30 May on mobile web

Na een x aantal drankjes verschijnen eindelijk de verkenners, miraculeus is onze verkenners koppeltje. (Na drie jaar nog steeds ontzettend klef (toch eens vragen wat hun geheim is)) weer bij elkaar in 1 boot terecht gekomen, ondanks dat we ze zorgvuldig uit elkaar gehaald hadden.

5.28 PM 30 May on mobile web

Op het terras bij de Mijndensesluis.

3.59 PM 30 May on mobile web

De eerste hulplijnen worden door de verkenners ingezet om de vragen uit het Ik Hou van Holland Kampboekje te beantwoorden. Met goede antwoorden valt tenslotte je eten te verdienen

2.13 PM 30 May on mobile web

Als eerste door 't Hemeltje. De wind op de Vecht belooft veel goeds.

1.27 PM 30 May on mobile web

Iedereen begrijpt de route, de boot van Pim is reeds uit het zicht verdwenen terwijl wij de sleper opstarten.

12.45 PM 30 May on mobile web

De bootsindeling is gemaakt en we zijn bijna klaar voor vertek. De Ik Hou van Holland Kampboekjes zijn uitgedeeld. Iedereen is onder de indruk van onze boekjes en men twijfelt of wij ze wel gemaakt hebben.

12.30 PM 30 May on mobile web

Net aangekomen in de haven zijn wij keurig op tijd. De verkenners keuriger op tijd.

10.58 AM 30 May on mobile web

Optimus Punto (3e plaats Gooise Scouting autorally) volgeladen en op weg naar het haventje. We hebben er zin in.

10.45 AM 30 May on mobile web

Spullen gepakt, zwemvest onder in mijn tas en dan naar de Diep om te verzamelen. Het wachten is weer op Wouter.

9.29 AM 30 May on mobile web

25 broden en ander rantsoen gekocht. Wederom keurig binnen het budget gebleven.

3.34 PM 29 May on mobile web

(advertentie)

R O è L

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- > **sparen in het algemeen**
- > **kopen of huren van een woning**
- > **lijmen van pensioenbreuken**
- > **financiële haalbaarheid van vervroegde uittreding**
- > **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met **Rolph P.W. Schmidt** voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN
Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091



10 vragen aan... Martin ten Brink

1. *Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis?*

Mijn naam is Martin ten Brink en ik ben 23 jaar jong. Ik geef leiding bij de Ankerwacht en ben lid van de Matanecastam.

2. *Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan?*

Op het moment loop ik stage bij een projectontwikkelaar in het kader van mijn opleiding 'Bouwtechnische Bedrijfskunde' aan de Hogeschool Utrecht. Bij mijn stage ben ik bezig met het ontwikkelen van woningen en kantoren. De taken die daarbij horen zijn o.a. haalbaarheidstudies (rekenmodellen), overleggen en plannen afstemmen met gemeentes, architecten, aannemers maar ook met makelaars en beleggers.

3. *Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten?*

Ik woon in Hilversum vlakbij het clubhuis aan de Diependaalselaan samen met mijn ouders en mijn zusje.

4. *Wat is je functie binnen het Zuiderkruis?*

Op het moment ben ik schipper bij de Ankerwacht.

5. *Wat houdt dat in?*

Schipper zijn houdt in dat ik de teamleider ben van het inmiddels 5 koppige leidingteam. Ik zorg dat alles op tijd geregeld is. Maar daarnaast ben ik ook gewoon leiding en zeil ik net zo graag mee met de 15 kinderen die de Ankerwacht telt.

6. *Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis.*

Mijn loopbaan is begonnen als bever daarna heb ik alles doorlopen. Welp bij de Neuweghorde, verkenners bij de Bakboordwacht, Wildevaart, stamlid en begonnen als



leiding bij de Sioniehorde. Na 4 jaar Sionie ben ik overgestapt naar de Ankerwacht waar ik nu voor het tweede jaar schipper ben.

7. Waarom zit je bij scouting?

Mijn ouders hebben mij er als 5 jarig jochie op gezet en ik ben het altijd leuk blijven vinden. Nu ben ik leiding en omdat ik merk dat het mij veel heeft geleerd in mijn algemene ontwikkeling en op sociaal vlak wil ik dit graag doorgeven aan de kinderen aan wie ik nu leiding geef. Helemaal nu kinderen door computers en TV steeds meer binnen blijven. Daarnaast is het ook gewoon erg leuk om op zaterdag met kinderen gave dingen te doen. Daarna ga je met de stam ook zelf weer leuke dingen doen maar dan voor je eigen leeftijdsgroep. Dat maakt dat je je leven lang plezier kan beleven aan een hobby als scouting: je wordt er nooit te oud voor!



8. Wat zijn je hobby's naast scouting?

“Kan dat, hobby's naast scouting?” denk ik wel eens. Gelukkig nog wel. Ik vind het erg leuk om te koken, ik doe aan fitness, skaten en geniet vaak van het mooie zeilweer met mijn eigen boot.

9. Wat heb je allemaal al gekookt voor mensen van scouting? En heb je ook wel eens iets gekookt wat is mislukt? <vraag van Sabine Heinsman>

Voor de scouting heb ik al veel gekookt. Van kookstaf bij kampen tot aan kerstdiners met kinderen zelf. Het hoogtepunt uit mijn scouting-kook-carriere was toch wel het Hemelvaartkamp van de Sioniehorde waar ik samen met Diederick Slotboom het voor elkaar heb gekregen om met een beperkt budget vier dagen een 3 gangen diner op tafel te zetten. Erg gaaf om te doen. Natuurlijk mislukt er ook wel eens iets. Zo heb ik wel eens appelschijven totaal zwart laten worden in de oven. Oeps vergeten! Ingezakte muffins, aangebakken bechamelsaus en soep in plaats van saus. “Ach, daar leren we weer van” zeg ik altijd maar.

10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien?

Ruurt Stapel.

10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen?

De Zuiderkruis bestaat nu 90 jaar. Tijd om eens terug te kijken. Wat is jouw mooiste Zuiderkruis moment?



(advertenties)

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN

De Belboei zoekt nieuwe adverteerders!

Niet dat de oude niet goed meer zijn hoor, integendeel, maar wij kunnen de inkomsten van deze advertenties goed gebruiken om het drukken en verspreiden van ons eigen clubblad betaalbaar te houden.

Heeft u een bedrijf, en wilt u ons tegen geringe vergoeding ondersteunen met een advertentie in de Belboei, neem dan contact op met belboei@zuiderkruis.nl.

Wij wachten vol spanning op uw mail.

De redactie

Telefoonnummers bestuur



Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Ellen Brouwer	035-6216022
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Public Relations	Paulien van Hessen	035-7721734
Onderhoud Diependaalselaan	<vacature>	
Onderhoud Eikenlaan + haven	Maarten Kool	035-6235245
Verhuur Diependaalselaan	Henk Jan Kraaikamp	035-6240846
	José Spekschate	035-6240846
Beheer Schuttersweg	Ellen Brouwer	035-6216022
Groepsbegeleiding welpen/bevers	Wieke Broeders	035-6234006
Groepsbegeleiding waterwerk	Norbert Moerkens	06-21213016
Materiaalmeester	Bastiaan Verbeet	06-50864771
Vertrouwenspersonen (intern)	Wieke Broeders	035-6234006
	Han Westendorp	035-6423268
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	
Secretariaat	Ellen Brouwer	035-6216022
	Diepeweg 15	
	1211 AE Hilversum	

Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Miranda Peters	06-30100793
Pieter Maritshorde	Rick Stapel	035-6242471
Waingoengahorde	Bart Broeders	035-6234006
Sioniehorde	Miranda Heinsman	06-25130126
Albert Schweitzerhorde	Iris Schultheiss	06-49123056
Albatros horde	Ellen Reurings	06-50966511
Ankerwacht	Martin ten Brink	06-13784751
Kustwacht	Rik Broeders	035-6234006
Pocahontaswacht	Guno Heitman	035-6230543
Wilde Yaart Antarctic	Yebrand ten Houte de Lange	06-13631825
Matancastam	Gert Jan Dral	06-49967341
Rimpelstam	Daniëlle Nijis	035-6286143
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965
Website Zuiderkruisgroep	www.zuiderkruis.nl	
Webmaster	Bart Audenaert	06-12108142
Postmaster	Ben van Hengstum	0162-692474

data en mededelingen

Algemeen

2e dinsdag van de maand

1e vrijdag van de maand

incidenteel

Bestuursvergadering

Schippersraad

Welpenraad

Data

12 juni

13 juni

20 juni

11 september

12-13 september

Spelraad overvaren

Zeilexamens CWO I en II

Zeilexamens CWO III en waterratten

 Reünie oud-leden.

 Feestweekend voor alle leden



verzendadres:
1231 CL - 8